

TARİH: 06.10.2017

KONU: CAMİLERİN İMARI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ.

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz: **“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimse-ler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur”**¹ buyurulmaktadır.

Okumuş olduğum Hadis-i Şerif’te de Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: **“Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü-min olduğuna şahadet edin”**²

Kardeşlerim!

Dinimizin temel gayelerinden biriside toplumsal yardımlaşma, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bu birlikteliğin sağlanabileceği mekanların başında, gönül dünyamıza huzur veren camilerimiz gelmektedir. Camii; cem eden, toplanılan yer, topluca yaratana kulluk edilen mekan anlamındadır.

Peygamberimizin en zor yolculuklarından biri olan Hicret esnasında, daha Medine’ye varılmadan Kûba Mescidi’ni, Medine’ye ulaşınca da ilk iş olarak Mescidi Nebevîyi, bizzat çalışarak ve teşvik ederek inşa ettirmiş olmaları, dinimizde cami ve cemaate verilen önemi ortaya koymaktadır.

Sevgili Peygamberimiz, mü'minleri daima cemaat olmaya teşvik etmiş, mazeretsiz olarak cemaate gelmeyenleri kınamıştır. Cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletli olduğunu ifade etmiş⁽³⁾, başka bir mübarek sözünde de; evinde abdest alarak Allah’ın farz kıldığı namazlardan birini eda etmek için mescide giden kimsenin attığı her adımın günahlarının silinmesine ve derecesinin yükselmesine vesile olacağını belirtmiştir.⁽⁴⁾

Değerli Kardeşlerim!

Camilerde cemaat olmak, Yüce Yaratan'a misafir olmaktır. Hiç ev sahibi misafirine ikram etmeden misafirini eli boş gönderir mi? Unutmayalım ki o mübarek mekânların maddî ve manevî bakımından imar ve ihyası, cemaatle olur.

Aziz Kardeşlerim!

Camiler, buldukları yörenin ışıldayan ve çevresini aydınlatan birer kandili gibidirler. Camiye gelen insanlar, orada birbirleriyle tanışır, aralarında sevgi ve saygı bağları oluşturur, dostluklar kurarlar. Hastaları ziyaret eder, muhtaçların dertlerine çareler ararlar, kardeşlik, paylaşım ve eşitlik ruhunu oralarda tazelerler.

Camiler, insanların birbirini sevmelerine de vesile olur. Camilerin ortak kalbimiz olduğunu, oralarda hayat varsa, bizlerde de hayat olacağını bilelim. Bunalan, sıkılan, umutsuzluğa kapılan ruhlarımızın, camilerin manevi havasıyla bir dinamizm ve canlılık kazanacağını unutmayalım.

Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı mutlaka camiye cemaate getirerek taze dimağlarında camii olgusunu var edelim. Yine camilerimiz gençlerimizin, kadınlarımızın ve engelli kardeşlerimizin de uğrak mekanları olmalıdır. Camilerimiz günün her saati, 7 den 70 e herkesin istifade edebildiği mekanlar olursa gerçek manada işlevini sağlamış olacaktır.

Kardeşlerim!

Dünyanın aldaticı, bitmez tükenmez emellerine camilerde kazanılan ruhla dur denilebileceğini unutmayalım. Bu itibarla camilerimizin maddi ve manevi anlamda imarına gayret edelim. Ecdadımız, işte bu inançla camiler inşa etmiş, namazlarını da cemaatle kılmaya özen göstermişlerdir. Zira, camilerin ziyneti, cemaattir. Camiler, Allah katında en sevimli mekânlardır.

Değerli Müslümanlar!

İçinde bulunduğumuz hafta “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”dır. Hafta münasebetiyle bir yandan camilerin anlam ve önemini yeniden hatırlarken; diğer yandan da camilerimizin bakım ve imarı için elimizden gelen gayreti esirgemeyelim. En önemlisi de Rabbimizin ev sahipliği yaptığı bu mekânlarımızı terk edilmiş mekanlar eylemeyelim.

Ne mutlu kalbi ve kalıbı Allah’ın evlerinde olanlara...

¹ Tevbe, 18

² Tirmizi

³ Buhari, ezan

⁴ müslim, mesacid